

**Ανοικτή επιστολή προς:**

την Κα. Θεοδώρα ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, πρώην Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας

τον Κο. Deniz BAYKAL, πρώην Πρόεδρο του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος (CHP) της Τουρκίας

τον Κο. Jean-Marie BOCKEL, πρώην Υφυπουργό Δικαιοσύνης της Γαλλίας

τον Κο. Mevlüt ÇAVUSOĞLU, Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Τουρκίας και Επικεφαλής Διαπραγματευτή με την ΕΕ, πρώην πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης

τον Κο. Agustín CONDE, μέλος του ισπανικού Κοινοβουλίου

τον Κο. Mikulas DZURINDA, πρώην Πρωθυπουργό της Δημοκρατίας της Σλοβακίας

την Κα. Cheryl GILLAN, πρώην Υπουργό Ουαλίας

τον Κο. Pasquale NESSA, πρώην μέλος της ιταλικής Γερουσίας, πρώην μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης

τον Κο. Luca VOLONTÈ, γενικό διευθυντή του Ιδρύματος Terrae Novae, πρώην μέλος του ιταλικού Κοινοβουλίου, πρώην πρόεδρο της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (EPP) στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης

τον Κο. Robert WALTER, επικεφαλής της αποστολής του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης

τον Κο. Jordi XUCLÀ, πρόεδρο της ομάδας της Συμμαχίας Φιλελεύθερων και Δημοκρατών για την Ευρώπη (ALDE) στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης

και [114 ακόμα νυν και πρώην μέλη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης \(PACE\)](#)

Παρίσι, Βιέννη, 23 Απριλίου 2014

Αξιότιμα μέλη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE),  
Πέρυσι καταθέσατε μία μοιραία ψήφο στην συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τον Ιανουάριο του 2013 καταψηφίσατε ψήφισμα του εισηγητή για το ζήτημα των πολιτικών κρατουμένων στο Αζερμπαϊτζάν, ο οποίος είχε διοριστεί από την Συνέλευση το 2009. Το ψήφισμα καταψηφίστηκε με 125 έναντι 79 ψήφων.

Το ψήφισμα αυτο προειδοποιούσε, ότι το ζήτημα των πολιτικών κρατουμένων στο Αζερμπαϊτζάν δεν είχε ακόμα επιλυθεί. Τόνιζε ότι «οι πολιτικοί και οι ακτιβιστές που συνδέονται με την αντιπολίτευση, καθώς και δημοσιογράφοι, διαχειριστές ιστολογίων και φιλειρηνικοί διαδηλωτές» εξακολουθούν να παραμένουν φυλακισμένοι και ότι πρόκειται ουσιαστικά για πρόβλημα του συστήματος.

Η ψηφοφορία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης έστειλε ένα λανθασμένο μήνυμα στους ιθύνοντες στο Αζερμπαϊτζάν.

Στις 26 Δεκεμβρίου 2012, εν αναμονή της ψηφοφορίας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν αμνήστευσε ορισμένους πολιτικούς κρατουμένους. Καθώς το ψήφισμα απερρίφθη και δεν ορίστηκε εκ νέου εισηγητής, ξεκίνησε νέο κύμα συλλήψεων.

Πολλές οργανώσεις για τα δικαιώματα του ανθρώπου είχαν προειδοποιήσει ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί. Το ίδιο και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης τα οποία στήριζαν το σχέδιο ψηφίσματος. Όπως δήλωσε η Viola von Cramon-Taubadel (Γερμανία):

«Επιστρατεύεται η πολιτική της περιστρεφόμενης πόρτας ως τακτική για την φίμωση ανεξάρτητων δημοσιογράφων. Είναι το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι, στο οποίο συλλαμβάνονται, αφήνονται ελεύθεροι και συλλαμβάνονται ξανά λίγο καιρό αργότερα. Όλοι γνωρίζουν ότι την επόμενη φορά μπορεί να είναι η σειρά τους.»

Δεν έχουν όλες οι ψηφοφορίες στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης άμεσες συνέπειες. Αυτή όμως είχε. Οδήγησε ως και στην σύλληψη των ίδιων των ατόμων πάνω στα οποία στηρίχθηκε το Συμβούλιο της Ευρώπης και δούλεψε μαζί τους στο Αζερμπαϊτζάν.

Πιθανώς να έχετε ακούσει για την περίπτωση του Ilgar Mammadov, αρχηγού κόμματος της αντιπολίτευσης και διευθυντή του Προγράμματος Πολιτικών Σπουδών του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Μπακού. Πιθανώς να έχετε ακούσει για τον Anar Mammadli, πρόεδρο γνωστής ομάδας παρατήρησης εκλογών, ο οποίος και συνεργάστηκε στενά με τον εισηγητή της Συνέλευσης για τα ζητήματα των πολιτικών κρατουμένων. Και οι δύο πίστεψαν στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Και οι δύο σενελήφθησαν το 2013. Ο Mammadov καταδικάστηκε σε επά χρόνια φυλάκισης τον Μάρτιο του 2014. Η δίκη του Mammadli ξεκίνησε στις 21 Απριλίου 2014. Οι αρχές του Αζερμπαϊτζάν έκαναν επίδειξη της νίκης τους.

Η αστυνομία συνέλαβε επίσης δεκάδες νέων ανθρώπων στο διάστημα μεταξύ του Ιανουαρίου και του Μαΐου 2013. Διαδήλωναν εναντίον των θανάτων μη μάχιμων στρατιωτών των ενόπλων δυνάμεων. Σε κάποιους εξ αυτών απαγγέλθηκε κατηγορία για παράνομη οπλοκατοχή και για οργάνωση μαζικής αναταραχής. Επτά από αυτούς είναι μέλη του NIDA, μίας οργάνωσης νέων που μάχεται για την δημοκρατία. Ένας είναι μέλος του Κινήματος των Ελεύθερων Νέων (Free Youth Movement). Βρίσκονται αντιμετώπι με ποινές φυλάκισης 6,5 και 8,5 ετών.

Οκτώ νέοι φυλακισμένοι ακτιβιστές, ηλικίας 18 με 30, έχουν ξεκινήσει απεργία πείνας. Θέτουν σε κίνδυνο την υγεία τους, ίσως και την ζωή τους. Αυτό θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Μπορεί ακόμα να αποφευχθεί.

Ελπίζουμε να έχετε αντιληφθεί ότι η ψήφος σας τον Ιανουάριο του 2013 ήταν λάθος· ότι ήταν λάθος να εμπιστευτείτε αυτό το τυραννικό καθεστώς· και ότι το ανθρώπινο κόστος αυτού του λάθους είναι υψηλό και ο κίνδυνος μεγαλώνει.

Οι οκτώ ακτιβιστές στο σύνολο τους, καθώς και οι Mammadli και Mammadov, έχουν αναγνωρισθεί από την Διεθνή Αμνηστία ως κρατούμενοι συνείδησης.

Σας καλούμε, υπό το φως της δραματικής επιδείνωσης της κατάστασης στο Αζερμπαϊτζάν και της απεργίας πείνας των νέων αυτών ανθρώπων, να καταβάλετε προσπάθεια για την διόρθωση των μέχρι τώρα συνεπειών της απόφασής σας.

Συγκεκριμένα, ελπίζουμε ότι θα αναλογιστείτε τις ακόλουθες προτάσεις:

- Να εγκαλέσετε τον Πρόεδρο İlham Aliyev να χορηγήσει αμνηστία στους İlgar Mammadov, Anar Mammadli και τους οκτώ ακτιβιστές που βρίσκονται σε απεργία πείνας πριν από την ανάληψη της προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης από το Αζερμπαϊτζάν στις 14 Μαΐου 2014.
- Να καλέσετε τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης να ταξιδέψει άμεσα στο Αζερμπαϊτζάν και να ταχθεί ρητά και αποφασιστικά στο πλευρό των δέκα αυτών και πολλών άλλων πολιτικών κρατουμένων.
- Να υποστηρίξετε τον διορισμό νέου εισηγητή ή νέας εισηγήτριας για το ζήτημα των πολιτικών κρατουμένων ώστε να διερευνήσει την τάση φυλακίσεων στο Αζερμπαϊτζάν από την ψηφοφορία του Ιανουαρίου του 2013 και μετά.

Η πικρή ειρωνεία είναι ότι, ενώ το Αζερμπαϊτζάν ετοιμάζεται να αναλάβει την προεδρία της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, οι πολιτικοί κρατούμενοι στην χώρα δεν ήταν ποτέ περισσότεροι. Υπάρχουν πολλοί περισσότεροι πολιτικοί κρατούμενοι από αυτούς τους δέκα. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει κανένας σε ένα κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης έστρεψε τον Ιανουάριο το βλέμμα της αλλού και εξακολούθησε να εθελοτυφλεί. Ελπίζουμε να μπορέσετε να μας βοηθήσετε να αλλάξουμε την κατάσταση πριν να είναι πολύ αργά.

Με εκτίμηση,

Gerald Knaus, Kristof Bender, Emin Milli

European Stability Initiative